



Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στην μνήμη της Εβελίνα μαπατ Λέα-Λουίζα Λεβή από τον σύζυγό της



Η παρασά της εβδομάδος Μπερεσσίτ Γένεσις 1:1 – 6:8

Ο Θ-ός δημιούργησε τον κόσμο σε έξι ημέρες. Την πρώτη μέρα χώρισε το σκοτάδι από το φως. Τη δεύτερη μέρα έφτιαξε τους ουρανοί, χωρίζοντας τα «πάνω» από τα «κάτω» ύδατα. Την τρίτη μέρα χώρισε την ξηρά από τη θάλασσα και κάλεσε τα δέντρα και την πρασινάδα να φυτρώσουν στη γη. Την τέταρτη μέρα όρισε τη θέση του ήλιου, της σελήνης και των άστρων σαν δείκτες του χρόνου και φωτοδότες της γης. Τα ψάρια, τα πουλιά και τα ερπετά δημιουργήθηκαν την πέμπτη μέρα. Τα ζώα της ξηράς και ο άνθρωπος, την έκτη. Ο Θ-ός έπαψε να εργάζεται την έβδομη μέρα και την καθιέρωσε σαν μέρα ανάπαυσης.

Ο Θ-ός έπλασε το ανθρώπινο σώμα από χώμα κι εμφύσησε στα ρουθούνια του τη «ζωντανή ψυχή». Στην αρχή ο Άντρας ήταν το μοναδικό ανθρώπινο πλάσμα, ο Θ-ός όμως αποφάσισε ότι «δεν ήταν καλό για τον άντρα να είναι μόνος». Πήρε λοιπόν το ένα «πλευρό» του, έφτιαξε τη γυναίκα και τους πάντρεψε.

Κατόπιν ο Θ-ός έβαλε τον Αδάμ και την Εύα στον Κήπο της Εδέμ και τους πρόσταξε να μην δοκιμάσουν από το «Δέντρο της Γνώσης του Καλού και του Κακού». Το φίδι όμως έπεισε την Εύα να παραβιάσει την εντολή του Θ-ού κι αυτή μοιράστηκε τον απαγορευμένο καρπό με τον σύζυγό της. Λόγω του αμαρτήματος που διέπραξαν οι πρωτόπλαστοι, ο άνθρωπος καταδικάστηκε να βιώνει τον θάνατο, γυρνώντας στο χώμα από το οποίο ήταν πλασμένος και να αποκτά τα αγαθά μέσα από αγώνα και μόχθο. Ο άνθρωπος διώχτηκε από τον Κήπο της Εδέμ.

Η Εύα γέννησε δύο γιους, τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν μάλωσε με τον Άβελ, τον σκότωσε και από εκείνη τη στιγμή έγινε ένας περιπλανώμενος άστεγος. Ένας τρίτος γιος γεννήθηκε από τον Αδάμ, ο Σηθ. Στη δέκατη γενεά απογόνων του Σηθ ανήκε ο Νώε, ο μόνος δίκαιος άνθρωπος σε έναν διεφθαρμένο κόσμο.

Η αφταρά της εβδομάδος

 **Ησαίας 42:5-21**

Η αφταρά αυτής της εβδομάδας ξεκινάει με την φράση: «Αυτά λέει ο Θ-ός, ο Κύριος που δημιούργησε και άπλωσε τους ουρανοί, που στέριωσε την γη κι ότι από αυτήν παράγεται...». Αυτό αντηχεί την περικοπή της Τορά που εξιστορεί την δημιουργία του κόσμου σε έξι μέρες.

Ο Θ-ός μιλάει στον προφήτη Ησαία υπενθυμίζοντάς του τον σκοπό και το καθήκον της ζωής του, δηλαδή να ξεσηκώσει τον Εβραϊκό λαό να ξαναγίνει φως για τα άλλα έθνη: «Φως των εθνών σε έκανα, τα μάτια για να ανοίξεις των τυφλών, τους αιχμαλώτους από τα δεσμά να ελευθερώσεις, και αυτούς που κατοικούν στα σκότη από την υπόγεια φυλακή».

Η προφητεία συνεχίζει με μια αναφορά στην Τελική Λύτρωση και το τραγούδι που ολόκληρη η πλάση θα τραγουδήσει στον Θ-ό εκείνη την ημέρα. Ο Θ-ός υπόσχεται να τιμωρήσει όλα τα έθνη που έχουν καταδιώξει τον λαό του Ισραήλ ενώ βρισκόταν στην εξορία. Ο προφήτης επίσης επιπλήττει τον λαό του Ισραήλ για την συμπεριφορά τους όταν περιπλανιόντουσαν, αλλά τους διαβεβαιώνει ότι θα επιστρέψουν στο σωστό μονοπάτι και θα λυτρωθούν.



Ο ενενητάχρονος Σιών Ντοβ οδηγούσε στον δρόμο έξω από το Τελ- Αβίβ όταν χτύπησε το τηλέφωνό του. Όταν απάντησε άκουσε την φωνή της γυναίκας του να του λέει, ότι «ένα αμάξι κινείται ανάποδα στην εθνική οδό. Σε παρακαλώ πρόσεχε!»
«Μύριαμ δεν θα το πιστέψεις» της απάντησε ο Σιών. «Δεν είναι μόνο ένα αυτοκίνητο. Είναι εκατοντάδες!»



Ο Ραβίνος μας απαντά

Γεννηθήκαμε ηγέτες?

Είναι λίγοι και πολύτιμοι οι ηγέτες με την πραγματική έννοια της λέξης. Οι περισσότεροι από τους «ηγέτες» μας είναι άτομα που αποφασίζουν να υπερασπιστούν έναν ελκυστικό και ήδη υπάρχοντα σκοπό. Η δυνατή προσωπικότητα και τα πειστικά προσόντα ομιλίας κάνουν τους άλλους που ήδη ενστερνίζονται τις ίδιες απόψεις να τον/την διορίσουν σαν τον εκπρόσωπο τους. Στην πραγματικότητα, αυτό το άτομο μόνο διαδίδει μια διακήρυξη που αναπτύχθηκε από κάποιο άλλο άτομο, ή ομάδα ατόμων, πριν από πολύ καιρό. Τη στιγμή που ο ηγέτης θα ξεφύγει από αυτήν την γραμμή, εκφράζοντας μια ιδέα την οποία οι «οπαδοί» δεν εγκρίνουν, αυτοί δεν θα διστάσουν να τον/την εξοστρακίσουν και να ψάξουν έναν άλλον «αρχηγό»

Υπάρχουν αληθινοί αρχηγοί, αλλά σπανίζουν. Στην αρχή του 20ου αιώνα υπήρξε ένας αριθμός ατόμων που ήταν πραγματικοί αρχηγοί. Η Ιστορία όμως απέδειξε ότι μερικές από τις ιδέες που είχαν αυτοί οι αρχηγοί ενώ ήταν για καλό σκοπό, πρακτικά απέτυχαν μακροπρόθεσμα και προκάλεσαν ανείπωτη μιζέρια σε δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Παρόλα αυτά, προσέλκυσαν μαζικά οπαδούς. Αυτός είναι και ο κοινός παράγοντας τον οποίο μοιράζονται όλοι οι αρχηγοί, καλοί και κακοί: μαζεύουν τα πλήθη. Οι άνθρωποι ανυπόμονα λαχταρούν για αρχηγεία. Ποθούν να καθοδηγηθούν από ένα άτομο που έχει φρέσκιες ιδέες και πρωτοβουλίες, ένα άτομο που λέει αυτό που πραγματικά πιστεύει και δεν ενδιαφέρεται για ποσοστά αποδοχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό στη νεολαία, που ιστορικά είναι οι πρώτοι που αγκαλιάζουν έναν αυθεντικό αρχηγό με πραγματικά ιδανικά.

Η Μισνά δηλώνει: «Ο Αδάμ πλάστηκε μόνος (αντίθετα

από τα ζώα από τα οποία ο Θ-ός έπλασε πλήθη από κάθε είδος) για να μας διδάξει ότι ο καθένας μας είναι υποχρεωμένος να λέει "ο κόσμος πλάστηκε για μένα μόνο"». Ο Αδάμ δημιουργήθηκε χωρίς ομότιμους επειδή ο Θ-ός δεν ήθελε η συμπεριφορά του και η λατρεία του προς τον Θ-ό να βασίζεται στη γνώμη κάποιου άλλου. Δεν ήθελε ο Αδάμ να διαμορφώσει την προσωπικότητά του βάσει

κοινωνικών κανόνων ή προσδοκιών. Ήθελε να είναι ο Αδάμ πραγματικός ηγέτης. Και πράγματι αμέσως μόλις δημιουργήθηκε η Εύα, ο Αδάμ έκανε το σοβαρό λάθος να ακολουθεί αντί να καθοδηγεί. «Αν είναι καλό το φρούτο για την Εύα, τότε πρέπει να είναι καλό και για μένα» ήταν το σφάλμα που οδήγησε αυτόν και τους μελλοντικούς του απογόνους να απελαθούν από τον Κήπο της Εδέμ.

Σαν απόγονοι του Αδάμ φτιαχτήκαμε με την έμφυτη ικανότητα να είμαστε αρχηγοί. Έχουμε ως στόχο να έχουμε μια θετική επίδραση στους συναδέλφους μας και στους ομοίους μας. Και αυτό είναι πιο επίκαιρο στις μέρες μας που δυστυχώς πολλοί αγνοούν την εβραϊκή τους κληρονομία. Αυτό που χρειά-

ζεται είναι να φωτίσουμε τις ζωές των άλλων, εισάγοντας τους στη έννοια της Τορά και στην ικανοποίηση που προσφέρει η τήρηση των εντολών της.

Η αρχηγεία ξεκινά από ανθρώπους που έχουν εκπληκτική ακεραιότητα, ένα μεταδοτικό πάθος για τις πεποιθήσεις τους και είναι εντελώς ανεπηρέαστοι από τις γνώμες των συνάνθρωπων τους, είτε είναι θετικές, είτε αρνητικές. Φυσικά τέτοιοι άνθρωποι θα γοητεύσουν και θα μαγνητίσουν τα πλήθη.

Η μίμηση είναι για τις μαιμούδες. Εμείς πρέπει να παλέψουμε για να γίνουμε άνθρωποι.



Για περισσότερα άρθρα για την παρασά της εβδομάδος κάντε κλικ εδώ ή http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/280803

23 Tishrei 5772, 21 October 2011

Parshah Bereishit: Genesis 1:1-6:8

Candle lighting time: 18:19 - Shabbat ends: 19:15

Shabbat Shalom

For this week's parshah click here or http://www.chabad.gr/parshah/default_cdo/AID/7781

For this week's article click here or http://www.chabad.gr/parshah/article_cdo/aid/456318/jewish/Created-to-Lead.htm