

Το Βήμα της Παρασά

ΤΕΥΧΟΣ 3

7 Χεσβάν 5772, 4 Νοεμβρίου 2011

Ώρα ανάμματος των κεριών: 17:02 - Το Σαμπάτ τελειώνει: 18:00

Σαμπάτ Σσαλόμ

This issue is dedicated in honor of the 60th birthday of harav Israel Yosef hachohen Hendel



Η παρασά της εβδομάδος

Λεχ-Λεχά Γένεσις 12:1 – 17:27

Ο Θ-ός μίλησε στον Αβράαμ, προστάζοντάς τον: «Φύγε από τη γη σου, από το μέρος που γεννήθηκες κι από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε στη γη που θα σου δείξω Εγώ». Εκεί, είπε ο Θ-ός, θα δημιουργηθεί απ' αυτόν ένα μεγάλο έθνος. Έτσι ο Αβράμ και η γυναίκα του Σαρά, μαζί με τον ανηψιό του τον Λωτ, ταξίδεψαν στη Γη της Χαναάν όπου ο Αβράμ έχτισε έναν βωμό και συνέχισε να διαδίδει το μήνυμα του Ενός Θ-ού.

Ένας λιμός ανάγκασε τον πρώτο Εβραίο να φύγει για την Αίγυπτο. Η όμορφη Σαρά οδηγείται στο παλάτι του Φαραώ ενώ ο Αβράμ γλυτώνει από το θάνατο γιατί παρουσιάστηκαν σαν αδέρφια. Μια ασθένεια εμπόδισε τον Αιγύπτιο βασιλιά να την αγγίξει και έτσι πείστηκε να την επιστρέψει στον Αβράμ και να αποζημιώσει τον «αδερφό», που αποκάλυψε ότι ήταν στην πραγματικότητα σύζυγος της Σαρά, με χρυσό, ασημί και βόδια.

Πίσω στη Γη της Χαναάν, ο Λωτ χωρίστηκε από τον Αβράμ κι εγκαταστάθηκε στην πόλη του κακού, τα Σόδομα. Εκεί πιάστηκε αιχμάλωτος από τις ανίκητες στρατιές του Χεντορλαόμερ και των τριών συμμάχων του, όταν αυτές κατέκτησαν τις πέντε πόλεις της Κοιλάδας των Σοδόμων. Ο Αβράμ έφτασε εκεί με μια μικρή ομάδα για να σώσει τον ανηψιό του, νίκησε τους τέσσερις βασιλιάδες κι ευλογήθηκε από τον Μαλκί – Ζεντέκ, τον βασιλιά της Σαλήμ (Ιερουσαλήμ).

Ο Θ-ός σφράγισε μαζί με τον Αβράμ τη «Σύμβαση των Μερών» στην οποία προλέγεται η εξορία και ο διωγμός (Γκαλούτ) του λαού του Ισραήλ, και ότι η Ιερή Γη κληροδοτείται σε αυτούς σαν αιώνια κληρονομιά τους.

Δέκα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ιερή Γη, και ακόμα χωρίς παιδιά, η Σαρά είπε στον Αβράμ να παντρευτεί την υπηρέτριά της Αγκάρ. Η Αγκάρ συνέλαβε, αλλά φερόταν αναιδώς στην κυρία της και έφυγε όταν η Σαρά άρχισε, με τη σειρά της, να της φέρεται με σκληρό τρόπο. Ένας άγγελος πείθει την Αγκάρ να γυρίσει λέγοντας της ότι από το γιο της θα γεννηθεί ένα πολυπληθές έθνος. Ο Ισμαήλ γεννήθηκε όταν ο Αβράμ ήταν 86 ετών.

Δεκατρία χρόνια μετά, ο Θ-ός άλλαξε το όνομα του Αβράμ σε Αβραάμ (πατέρας των εθνών) και της Σαρά σε Σαρά (πριγκίπισσα) και τους υποσχέθηκε ότι θα γεννήσουν ένα γιο. Από το παιδί αυτό, το οποίο έπρεπε να ονομαστεί Ισαάκ (αυτός που γελά), θα προερχόταν το μεγάλο έθνος με το οποίο ο Θ-ός θα έκανε τη διαθήκη του. Ο Αβραάμ προστάχθηκε να κάνει περιτομή στον εαυτό του και στους απογόνους του σαν «απόδειξη της συμφωνίας ανάμεσα σ' Εμένα και σε σένα».

Η αφταρά της εβδομάδος

Ησάιας 40:27 - 41:16

Η αφταρά της εβδομάδας αναφέρεται στο κατ' εντολή του Θ-ού ταξίδι του Αβραάμ στη Γη της Χαναάν και στον μυστηριώδη αγώνα ενάντια στους τέσσερις βασιλιάδες ο οποίοι περιγράφονται στην περικοπή της Τορά αυτής της εβδομάδας.

Ο προφήτης Ησάιας απευθύνει το παράπονο του λαού του Ισραήλ: «Ο τρόπος [λατρείας του Θ-ού] έχει αγνοηθεί από τον Κύριο κι από τον Θ-ό μου, η κρίση μου περνάει [άνευ ανταμοιβής]».

Ο Ησάιας θυμίζει στον λαό του Ισραήλ την μεγαλιότητα του Πλάστη. Θα έρθει ο καιρός που «Θα δώσει δύναμη στον κουρασμένο και σ' αυτόν που δεν έχει δύναμη Εκείνος θ' αυξήσει την δύναμη. Η νεολαία θα κουραστεί και θα βαρύνει και οι νεαροί άνδρες θα σκοπιάσουν, αλλά εκείνοι που έβαλαν την ελπίδα τους στον Κύριο θα ανανεώσουν το σφρίγος [τους] θα υψώσουν τα φτερά σαν αετοί. Θα τρέξουν και δεν θα κουραστούν, θα περπατάνε και δεν θα κουράζονται». Παρ' όλα αυτά, «δεν υπάρχει αντίληψη της σοφίας Του» και μερικές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί Εκείνος επιλέγει να καθυστερήσει την ανταμοιβή των δικαίων.

Η αφταρά μετά στρέφει την προσοχή της στα ειδωλολατρικά έθνη του κόσμου. Ο Ησάιας τους υπενθυμίζει την μεγαλιότητα του Αβραάμ, και στο πως μετά που έφτασαν στην γη της Χαναάν καταδίωξε και νίκησε τέσσερις ισχυρούς βασιλιάδες. «Τα νησιά είδαν και φοβήθηκαν: τα άκρα της γης σείστηκαν». Ωστόσο, τα έθνη που είναι μάρτυρες αυτών των θαυμάτων δεν εγκατέλειψαν τους τρόπους τους. «Ο τεχνίτης [ειδώλων] ενδυνάμωσε τον σιδερά, εκείνον που λαξεύει [το είδωλο] με το σφυρί, που ενδυνάμωσε εκείνον που χειρίζεται την βαριοπούλα. Και αυτός που περνά την επένδυση λέει «Είναι καλό κι εκείνος το στηρίζει με καρφιά ώστε να μην κινηθεί...».

Ο Θ-ός υπόσχεται στο Εβραϊκό έθνος να τους ανταμείψει για την πίστη τους σε Αυτόν. «Μη φοβάστε γιατί είμαι μαζί σας. Μην χάνετε το κουράγιο σας γιατί είμαι ο Θ-ός σας... Δείτε όλους αυτούς τους εκνευρισμένους εναντίον σας, θα ντραπούν και θα συγχυστούν. Αυτοί που διαφώνησαν με σας θα μηδενιστούν και θα χαθούν».

Η Λέα και ο Ιάκωβος κάθονται στη στέγη του σπιτιού τους στην Φλόριδα και κοιτάζουν το νερό της πλημμύρας να περνάει δίπλα από το σπίτι τους. «Μαμά» λέει ο Ιάκωβος δείχνοντας το νερό. «Κάτι περίεργο συμβαίνει. Βλέπεις αυτή την κιπά; Κινείται μια προς τα πάνω και μια προς τα κάτω κι επιστρέφει. Αυτό γίνεται εδώ και λίγη ώρα».

«Και που είναι το περίεργο;» του απαντάει η Λέα. «Είπα στον πατέρα σου το πρωί ότι ακόμα και να γίνει σεισμός ή πλημμύρα, αυτός πρέπει να κόψει το γκαζόν!»

Χιούμ



Ο Ραβίνος μας απαντά

Είναι η ζωή ταξίδι στο άγνωστο;

Κάθε άνθρωπος έχει στόχους και φιλοδοξίες. Η ζωή είναι ένα μακρύ ταξίδι και δεν υπάρχουν δυο άτομα με ακριβώς τον ίδιο προορισμό. Κι ενώ μερικές φορές μπορούμε να σταματήσουμε προσωρινά κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, οι στόχοι μας που σιγοβράζουν στο μυαλό μας, ξεχειλίζουν και μας ωθούν παρακάτω.

Σαν κάτοχοι Θ-ικών ψυχών, στους στόχους μας συμπεριλαμβάνεται η λαχτάρα να εναρμονιστούμε πνευματικά πλησιάζοντας τον Πατέρα μας στον Παράδεισο. Σε αυτό το επίπεδο οι φιλοδοξίες «προσωποποιούνται» αντανακλώντας την κατανόηση και την εκτίμηση του καθενός μας για την Τορά και τις μισοβότ. Κάποιος θεωρεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο τήρησης και πνευματικότητας ως το ανώτερο, ενώ για κάποιον άλλο το ίδιο επίπεδο αποτελεί αφετηρία.

Η περικοπή αυτής της εβδομάδας ξεκινάει με την εντολή του Θ-ού στον Αβραάμ: «Πήγαινε μπροστά από τη χώρα σου... στη χώρα που θα σου δείξω». Αυτή είναι η πρώτη επικοινωνία ανάμεσα στον Θ-ό και τον Αβραάμ, τον πρώτο Εβραίο, που αναφέρεται στην Τορά. Με αυτή την οδηγία ο Θ-ός επίσης μετέδωσε στον Αβραάμ μια σπουδαία αρχή του Ιουδαισμού, το νούμερο ένα μάθημα το οποίο κάθε Εβραίος πρέπει να μελετήσει και να επιδιώξει.

Ο Θ-ός έδωσε εντολή στον Αβραάμ, και κατ' επέκταση στον καθένα από τους απογόνους του, να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Θ-ός δεν πληροφόρησε τον Αβραάμ για τον τελικό προορισμό τους. Έδωσε

απλά εντολή στον Αβραάμ να συνεχίσει να ταξιδεύει μέχρι να λάβει μια ένδειξη από Ψηλά ότι είχε φτάσει την «Γη της Επαγγελίας» και το ταξίδι του είχε τελειώσει.

Το να έχουμε στην ζωή συγκεκριμένο σκοπό είναι καλό. Αποτελεί όμως μειονέκτημα στο πνευματικό ταξίδι της

ζωής. Σίγουρα είναι σοφό να σχεδιάσουμε προσεκτικά το επόμενο βήμα του ταξιδιού, αλλά η ίδια η διαδρομή πρέπει να παραμείνει αόριστη. Ο Θ-ός είναι απέραντος. Η Θ-ία ουσία κάθε Εβραϊκής ψυχής είναι και αυτή κατ' επέκταση απέραντη. Γιατί να βάλουμε όρια; Στην έναρξη του ταξιδιού, ο εβδομηνταπεντάχρονος Αβραάμ δεν είχε ιδέα τι τον περίμενε όταν θα έφτανε στον τελικό του προορισμό. Δεν ονειρεύτηκε ποτέ ότι θα φτάσει σε μια χώρα «που ρέει γάλα και μέλι», σε μια χώρα που θα κληροδοτούνταν στους απόγονους ενός παιδιού που θα γεννιόταν θαυματουργά από την στείρα σύζυγο του Σάρα. Δεν είχε ιδέα ότι σαν αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού οι απόγονοί του θα γινόντουσαν αποδε-



κτοί από τον Θ-ό σαν να είναι οι πρέσβεις Του σ' αυτόν τον κόσμο, ότι θα επιλεγόντουσαν να φωτίσουν την υφήλιο με το φως της Τορά και των μισοβότ.

«Το μήλο πέφτει κάτω από την μηλιά». Έχουμε και εμείς την ικανότητα να καταφέρουμε πολλά περισσότερα απ' όσα μπορούμε να φανταστούμε στα πιο τρελά μας όνειρα. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο άγνωστο.

Για περισσότερα άρθρα για την παρασά της εβδομάδος κάντε κλικ εδώ ή http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/280805

7 Cheshvan 5772, 4 November 2011

Parshah Lech-Lecha - Genesis 12:1-17:27

Candle lighting time: 17:02 - Shabbat ends: 18:00

Shabbat Shalom

For this week's parshah click here or http://www.chabad.gr/parshah/default_cdo/AID/9169

For this week's article click here or http://www.chabad.gr/parshah/article_cdo/aid/457441/jewish/A-Journey-with-an-Unknown-Destination.htm