

Το Βήμα της Παρασσά

ΤΕΥΧΟΣ 15

3 Σεβάτ 5772, 27 Ιανουαρίου 2012

Ώρα ανάμματος των κεριών: 17:20 - Το Σσαμπάτ τελειώνει: 18:20

Σσαμπάτ Σσαλόμ

This issue is dedicated in honor of the Bar Mitzva of Binyamin Burkis



Η παρασσά της εβδομάδος

Μπο Έξοδος 10:1 – 13:16

Οι τρεις τελευταίες από τις Δέκα Πληγές έφτασαν στην Αίγυπτο. Ένα σμήνος από ακρίδες αφάνισε την σοδειά και την βλάστηση. Ένα παχύ, πυκνό σκοτάδι απλώθηκε στη χώρα. Και όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου σκοτώθηκαν τα μεσάνυχτα της 15ης μέρας του μήνα Νισσάν.

Ο Θ-ός πρόσταξε την πρώτη Μισσβά για τον λαό του Ισραήλ: την καθιέρωση του ημερολογίου που βασιζόταν στην μηνιαία αναγέννηση της σελήνης. Οι Ισραηλίτες πήραν επίσης την εντολή να φέρουν μία «προσφορά του Πέσαχ» στο Θ-ό. Ένα πρόβατο ή ένα κασίκι έπρεπε να σφαγιαστεί και με το αίμα του να ραντιστούν τα δοκάρια και τα υπέρθυρα στις πόρτες όλων των σπιτιών των Ισραηλιτών έτσι ώστε ο Θ-ός να τα προσπεράσει όταν θα ερχόταν να σκοτώσει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Το ψητό κρέας της προσφοράς έπρεπε να φαγωθεί εκείνη τη νύχτα μαζί με ματσά (άζυμο ψωμί) και πικρά χόρτα.

Ο θάνατος των πρωτοτόκων λύγισε τελικά την αντίσταση του Φαραώ που οδήγησε ο ίδιος τα Τέκνα του Ισραήλ έξω από τη γη του. Έφυγαν όμως τόσο βιαστικά που το ζυμάρι δεν πρόλαβε να φουσκώσει και οι μόνες προμήθειες που πήραν μαζί τους ήταν άζυμα. Πριν φύγουν, ζήτησαν από τους Αιγύπτιους γείτονές τους, χρυσό, ασήμι και ρούχα, παίρνοντας έτσι τον πλούτο της Αιγύπτου.

Τα Τέκνα του Ισραήλ έλαβαν την εντολή να καθαγιάζουν όλα τα πρωτότοκα και να τηρούν την επέτειο της Εξόδου κάθε χρόνο αποφεύγοντας να έχουν στην κατοχή τους χαμέτς (ένζυμα) για επτά ημέρες, τρώγοντας ματσά και λέγοντας την ιστορία της λύτρωσης στα παιδιά τους. Προστάχθηκαν επίσης να φορούν τεφιλλίν στο μπράτσο και στο κεφάλι σαν ενθύμια της Εξόδου και της επερχόμενης υποχρέωσής τους στον Θ-ό.

Η αφταρά της εβδομάδος

Ιερεμίας 46:13-28

Στην παρασσά αυτής της εβδομάδας διαβάζουμε για την καταστροφή του Αιγυπτιακού έθνους μέσω των τελευταίων τριών από τις Δέκα Πληγές. Στην αφταρά διαβάζουμε για την τιμωρία που ο Θ-ός επέβαλε στην Αίγυπτο αιώνες αργότερα μέσω του Ναβουχοδονόσορα του βασιλιά της Βαβυλώνας.

Ο Θ-ός αποκαλύπτει την μοίρα της Αιγύπτου στον Ιερεμία, «Ανακηρύξτε το στην Αίγυπτο κι αφήστε να ακουστεί στη Μιγκντόλ κι ας ακουστεί στη Νοφ και στη Ταχπάνχες, πείτε, 'Σταθείτε γερά και προετοιμαστείτε επειδή το σπαθί έχει καταβροχθίσει τα πάντα τριγύρω σας'. Τότε ο προφήτης συνεχίζει περιγράφοντας την ανικανότητα της Αιγύπτου και την καταστροφή που θα επέλθει από τα χέρια των Βαβυλωνίων.

Η αφταρά τελειώνει με την διαβεβαίωση του Θ-ού στον Εβραϊκό λαό να μην φοβούνται, διότι κι εκείνοι θα τιμωρηθούν και θα πάνε στην εξορία και τελικά θα λυτρωθούν:

«Μη φοβάσαι, Ώ Ιακώβ υπηρέτη Μου και μην τρομάζεις, ώ Ισραήλ! Γιατί δες, θα σε λυτρώσω από μακριά εσένα και τα παιδιά σου από την χώρα των κατακτητών σου, κι ο Ιακώβ θα επιστρέψει και θα είναι ήσυχος και ήρεμος και δεν θα υπάρξει κανένας που θα ενοχλήσει την άνεσή του. Μη φοβάσαι, υπηρέτη Μου Ιακώβ λέει ο Κύριος γιατί εγώ είμαι μαζί σου, γιατί εγώ θα δώσω ένα πλήρες τέλος σε όλα τα έθνη στα οποία σας οδήγησα».



Ο κύριος Κοέν πηγαίνει στο κασέρ κρεοπωλείο και ζητά κοτόπουλο για το δείπνο του Σσαμπάτ. Το μόνο που έχει απομείνει στον κρεοπώλη είναι ένα ισχνό κοτόπουλο. Το βάζει στην ζυγαριά: «Ένα κιλό είναι». Ο κύριος Κοέν του απαντά: «Μπα, είναι μικρό». Τότε ο κρεοπώλης το βάζει πίσω, το ξαναφέρνει το βάζει πάλι στην ζυγαριά και του λέει: «Ενάμιση κιλό». «Πολύ ωραία, θα πάρω και τα δυο λοιπόν» ανταπαντά ο κύριος Κοέν.



Ο Ραβίνος μας απαντά

Τι Είναι Άγγελοι;

Μέρος 2ο: Άνθρωποι & Άγγελοι

Η Εβραϊκή λέξη για τον άγγελο είναι «μαλάχ», που σημαίνει αγγελιοφόρος γιατί οι άγγελοι είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού που εκτελούν διάφορες αποστολές. Ο κάθε άγγελος είναι «προγραμματισμένος» να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα. Μερικοί άγγελοι δημιουργούνται για ένα συγκεκριμένο καθήκον και μετά την εκπλήρωση του παύουν να υπάρχουν.

Σύμφωνα με την Εβραϊκή παράδοση ένας άγγελος είναι ένα πνευματικό όν και δεν έχει καθόλου φυσικά χαρακτηριστικά. Οι αγγελικές περιγραφές που δίνουν οι προφήτες, όπως οι φτερά, τα χέρια κλπ., είναι ανθρωπομορφικά που αναφέρονται στις πνευματικές τους δυνατότητες και καθήκοντα.

Υπάρχει κάποια διαφωνία ανάμεσα στους μεγάλους Εβραίους φιλοσόφους κατά πόσο οι άγγελοι που περιγράφει η Τора ότι εμφανίστηκαν, πραγματικά πήραν μια ορατή φυσική μορφή ή εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός πνευματικού οράματος ή προφητείας σαν φυσικά όντα. Σύμφωνα με όλες τις προσεγγίσεις, ωστόσο, το να βλέπουμε έναν άγγελο απαιτεί εξαιρετικά ευαίσθητη αντίληψη καθώς το σώμα των αγγέλων δεν αποτελείται από όλα τα βασικά στοιχεία ενός φυσικού όντος.

Παρά το μεγάλο πνευματικό επίπεδο των αγγέλων, η ιερότητα της ανθρώπινης ψυχής ξεπερνά αυτή των αγγέλων. Μόνο η ψυχή έχει την ικανότητα να κατέβει σε αυτόν τον φυσικό και σωματικό κόσμο, να τον εξευγενίσει και να το ανυψώσει. Διότι η θεία ψυχή του ανθρώπου είναι ένα «αυθεντικό κομμάτι του Θεού από Πάνω», ένα κομμάτι του Δημιουργού, σε αντίθεση με τους αγγέλους που αν και ιεροί είναι μόνο δημιουργήματα. Επίσης οι άγγελοι

είναι μονοδιάστατοι. Ο καθένας έχει μια συγκεκριμένη μορφή Θεϊκής λειτουργίας. Η ανθρώπινη ψυχή, από την άλλη υπηρετεί τον Θεό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, εκφραζόμενη μέσω της αγάπης, του δέους κλπ.

Στο βιβλίο Τάνυα, ο Ραβίνος Σενεόρ Ζάλμαν του Λιάντι γράφει ότι άκουσε από τους δασκάλους του ότι «αν ένας άγγελος επρόκειτο να σταθεί ανάμεσα σε μια ομάδα δέκα Εβραίων, ακόμα κι αν δεν συζητούσαν λόγια της

Τορά, θα ήταν τόσο απεριόριστος κι απέραντος ο τρόμος και ο φόβος λόγω της Θεϊκής Παρουσίας που ήταν πάνω τους, που ο άγγελος θα εξουδετερωνόταν!»

Επιπλέον, οι άγγελοι δεν έχουν ελεύθερη επιλογή και είναι προγραμματισμένοι να υπηρετούν τον Θεό. Στον άνθρωπο έχει ανατεθεί η αποστολή να υπηρετήσει τον Θεό αλλά του δίνεται η ελευθερία να διαλέξει να μην το κάνει. Αλλά και οι μιτσβότ που εκτελεί ο άνθρωπος είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας από την υπηρεσία του αγγέλου και τον/την ωθούν σε απείρως μεγαλύτερα πνευματικά ύψη, σε αντίθεση με τους αγγέλους που είναι «παγιδευμένοι» σε ένα σταθερό επίπεδο πνευματικής συνείδησης.

Ο Ραμπί Σσόλομ Ντόμπμπερ του Λουμπάβιτς μια φορά περιέγραψε τα αισθήματα που βιώνουμε ενώ λέμε τις καθημερινές πρωινές προσευχές «Όταν λέω ένα μέρος της προσευχής που περιγράφει το εγκώμιο που τραγουδούν οι άγγελοι ενώπιον του Θεού, τους ζηλεύω. Αλλά όταν ακούω το Σεμά, το εγκώμιο που οι Εβραίοι τραγουδούν ενώπιον του Θεού, αναρωτιέμαι "Που πήγαν όλοι οι άγγελοι τώρα;"»



Για περισσότερα άρθρα για την παρασά της εβδομάδος κάντε κλικ εδώ ή http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/280834

3 Shevat 5772, 27 January 2012

Parshah Bo - Exodus 10:1-13:16

Candle lighting time: 17:20 - Shabbat ends: 18:20

Shabbat Shalom

For this week's parshah click here or http://www.chabad.gr/parshah/default_cdo/AID/15561

For this week's article click here or http://www.chabad.gr/library/article_cdo/aid/692875/jewish/What-Are-Angels.htm